

Onu da yarın yapırım!

Prof. Dr. Ali Yaman tarafından yazıldı.

Meşhur Kuyucu Murat Paşanın türbedarı gayet keyfin düşkün bir Bektaşî imiş. Zevk aldığı keyif verici şeylerin vaktini bir dakika bile geçirmemiş. Bir bayram arifesinde, akşama doğru Bektaşî türbedar keyif verici içeceklerini hazırlamış. Rakısını, esrarlı sigarasını ve macun hokkasını önündeki sofraya sıralamış. Tam sofraya oturacağı zaman içeriye saray adamlarından biri girmiş:

- Aman! Şevketli efendimiz türbeyi ziyarete geliyor, demiş.

Bunu duyan Bektaşî canı fena halde sıkılarak yerinden kalkmış, hazırladığı şeyleri bir tarafa kaldırarak el pençe divan durup Padişahı beklemeye başlamış. Biraz sonra, muhteşem bir alayla Sultan Mahmut gelmiş, türbeye girmiş. Adet olduğu şekilde üç İhlas bir Fatiha okunduktan sonra Padişah oraya buraya göz gezdirmeye başlamış. Türbedara dönerek :

- Her tarafı bakımsız buluyorum.

Dedikten sonra, emirler vermeye başlamış:

- Şu perdelerin tozunu al.

Türbedar derhal bir merdivene tırmanmış, perdelerin tozlarını almış.

- Şuralarda da örümcekler var.

Türbedar derhal tavan süpürgesine sarılmış, örümcekleri de almış.

- Mübarek zatın sandukası üzerindeki örtüler pek de karmakarışık. Şunları da düzelt.

Türbedar derhal sanduka üzerindeki örtüleri indirmiş. Yeniden sermiş.

- Bu muhterem vezirin kavuğu da berbat bir halde. Çabuk, sarığı çöz de yeniden sar.

Alışkın olduğu keyif saatini geçirmiş. Fena halde sersemlemiş olan Bektaşî türbedarın, artık sabrı tükenmiş ve demiş ki:

- A benim şevketli Hünkarım! Bu herif de yarın bayram selamlığına yetişecek değil ya onu da yarın yaparım